

## Beretning generalforsamling 2016.

2015 har været begivenhedsrigt, spændende, udfordrende, givende, travlt og præget af stor deltagelse af medlemmer.

Benedicte søgte efter 10 års ansættelse nye udfordringer og fik pr. 1. marts ansættelse som lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvilket betød, at den nye bestyrelse efter generalforsamlingen trak i arbejdstøjet med det samme. Jens Simonsen trådte til som vakancepræst, tog sig af konfirmandundervisning, konfirmation, gudstjenester, Kaj Wollesens bisættelse og var desuden til rådighed for kirkens medlemmer – alt sammen indtil 1. november. Jens er en travl pensionist og en god ven af Erik Overgaard, så det varede ikke længe før end disse to brave herrer havde lavet aftaler om at afholde gudstjenester lidt på skift.

**D. 22. marts** kom 75 kirkegængere for at være med ved Benedictes afskedsgudstjeneste – for at høre og opleve hende i kirkerummet og på prædikestolen. Det var en smuk gudstjeneste i en smukt pyntet kirke. Efterfølgende var der reception i Friskolens store lokale; ud over man hyggede sig med små lækre anretninger, et glas vin, kaffe og kage samt en masse snak, var man også med i et fint fællesskab omkring de mange taler, der blev holdt samt efterskoleelever der sang "Se nu stiger solen" og Pernille Storgaard, der sang "Det drypper med istap-tårer". En smuk dag sammen med Benedicte, Elisabeth og deres 3 børn.

Bestyrelsen lavede stillingsopslag til ny præst, søgte i et par omgange og fik 3 ansøgere, som alle var til samtale og alle holdt prøveprædiken d. 14. juni. Efterfølgende indstillede bestyrelsen Isak Krab Koed til at være den nye valgmenighedspræst og ved en ekstraordinær generalforsamling d. 25. juni blev bestyrelsens indstilling vedtaget med et meget stort flertal.

Samtidig og videre frem var der rigtig megen kommunikation med Århus Stift og dermed biskop Keld Holm, konstitueret biskop Bartholin og endelig Henrik Wigh-Poulsen – selvfølgelig via bispesekretæren, som var til fantastisk stor hjælp – men blot for at vise, at perioden også var præget af bispevalg. Oveni skulle der så også være folketingsvalg, så på Borgen var der meget andet, der skulle ordnes end lige underskrivning af nogle formaliteter i forbindelse med ansættelse af ny præst ved Mellerup Valgmenighed. Og lige midt i det hele var der altså også en sommerferie – alle skulle have deres ferie – alt og alle måtte hvile.

Jens Simonsen og bestyrelsen var inviteret til bispeindvielse i Århus Domkirke d. 6. september, så ud over Jens deltog Jesper Feldager og jeg. Der var reception på rådhuset bagefter – alt var en fin oplevelse, og vi havde nu fået en ny biskop.

Den nye biskop Henrik Wigh-Poulsen afholdt sin første præsteordination d. 22. september – der var 2 ordinanter, hvoraf Isak var den ene. Vi drog atter til Århus Domkirke – i alt 9 herfra – denne gang for at overvære Isaks ordination – meget smukt, også selv om, der ikke var helt så mange som ved bispevielsen.

Vi mødtes derpå til en reception i Domkirkens sognegård - igen lidt godt til ganen, taler, fællessang (Mona spillede. På forespørgsel fra bispesekretæren) og hyggeligt samvær.

Isak blev ansat pr. 1. november og d. 8. november blev han indsat som præst ved Mellerup Valgmenighed af provst Klaus Frisman. Kirken var endnu en gang smukt pyntet og mange var kommet for at byde den nye præst velkommen – blandt gæsterne var også flere præster i ornat og naturligvis Isaks familie og venner. Friskolen lagde endnu en gang lokale til en reception, som sædvanen tro bød på lidt godt at spise og drikke samt velkomsttaler til Isak – også fra præster i lokalområdet.

Det blev d. 13. december – dagen hvor 125års jubilæet skulle fejres – en flot-flot solskinsdag. Mange kom både i kirke og til reception. I forlængelse af gudstjenesten var der Luciaoptog af friskoleelever, præstetavlen blev afsløret og Aage Jepsen knyttede nogle fine ord til. Efterfølgende blev der nedlagt kranser ved Jens Bek, Jakob Knudsen og Ville Christensen – af henholdsvis Benedicte Præstholm, Henrik Wigh-Poulsen og Isak Krab Koed og her blev der også knyttet fine ord til. Specielt kransen til Jakob Knudsens mindesten var meget symbolsk, hvilket Henrik Wigh-Poulsen også udtrykte – blomster arrangeret som en solopgang.

Receptionen til jubilæet var en anelse mere overdådig end ved årets tidligere receptioner. Der blev holdt fine taler bl.a. af Henrik Wigh-Poulsen, jubilæumsskriftet blev frigivet og samtalerne havde god næring. Valgmenigheden modtog dejlige og fine gaver, som bestyrelsen på vegne af menigheden siger mange tak for.

---

**Generalforsamlin** 22. februar. Lone Beider Olsen afløser Anne-Marie Neimann Moestrup i bestyrelsen.

**Sangforedrags-aften** sammen med Fri – og Efterskolen d. 24. februar. Rasmus Skov Borring (tidligere elev på efterskolen) gav os en god folkelig sangaften med fortællinger knyttet til sangtekster. Vi kunne også lytte til og synge med på nogle af Rasmus' egne kompositioner til tekster af Jens Rosendahl.

**St. Bededag** d. 1. maj var også en festdag – den store dag for årets 4 konfirmander. Strålende øjne og konfirmationsfesttøjet fortalte helt klart, at denne dag var ventet med megen spænding og så endelig kom dagen. Jens Simonsen sørgede for, at det blev en fin konfirmation i en fyldt kirke.

2015-2016 er der 3 konfirmander. Jens Simonsen startede konfirmandundervisningen i september, men blev i november afløst af Isak.

**Hyggeeftermiddage** i konfirmandstuen er rigtig hyggeeftermiddage; der er plads til flere – også mænd, så fremadrettet kom endelig.

**Studiekreds** er endnu et fast tilbud – Jens Aagaard har indledt aftenerne, og der er blevet læst og diskuteret såvel ældre som nyere litteratur. Alle kan være med.

**Café 35+** blev i 2014 til på initiativ fra menighedsmedlemmer – intentionen var at man ca. hver anden måned skulle mødes om et vedkommende emne taget ud af dagligdagen. En del tilkendegav, at der var brug for at mødes, fordi man hver især gik og grublede over noget alment, som det ville være dejligt at dele og diskutere med andre. Benedicte var involveret i projektet, og da hun rejste var der endnu en opgave for bestyrelsen til trods for, at projektet egentlig skulle være selvkørende. Ideen er rigtig god, men formen skal forbedres. Nye ideer kommer til, skal afprøves og nok mere end et enkelt år for at finde karaten.

**Sommerfesten** d. 21. juni indledtes med en kort gudstjeneste, hvorefter vi mødtes til fælles spising. Man kunne bestille smørebrød v. et bestyrelsesmedlem eller selv medbringe en madkurv. Der var aftalt med Mogens Jensen og Per Svensson, at de skulle spille til sangaften. Det gik lystigt – stemmebåndene blev motioneret, og der blev måske sunget lidt ekstra til, for sommerferien lurede lig om hjørnet.

**Kr. Himmelfartsdag** bød også i år på en udflugt sammen med Norddjurslands menighed. Efter en ganske kort andagt i Vejlbj Kirke kørte vi i bus til Moesgaard. Selve bygningen er yderst imponerende, men så sandelig også indretning og udstillinger – selvfølgelig ikke mindst Terrakotta krigerne. En spændende og hyggelig dag – sædvanen tro.

**Sensommermøde** var Balle Valgmenighed vært for, selv om det egentlig var Mellerups tur, men det virkede noget uoverskueligt midt i alle de andre store opgaver. Så tak til Balle for den hjælpende hånd. Det blev til en fin dag i Balle – både hvad angår arrangementet og fællesskabet.

**Kirkehøjskoledagen** d. 31. oktober havde Norddjurslands Valgmenighed inviteret til. Foredragsrækkens overordnede tema var "Når fællesskab bryder grænser" med undertitler som "Kvinder på kanten af samfundet" og "Danskere på kanten på kanten af Danmark". Benedicte (1. foredragsholder) glædede vi os selvfølgelig til både at høre og snakke med igen. Endnu en spændende og levende ja, nærmest fortælling fra Benedicte. De 2 andre foredragsholdere gav naturligvis også gode oplevelser, ny viden og inspiration. Endnu engang må det understreges, at fællesskab ved et arrangement er af stor værdi.

**Julehygge** søndag d. 29. november. Efter gudstjenesten kl. 14 nød vi æbleskiver og gløgg i præstegården – advents- og julesalmer blev sunget og Mona spillede til.

Helligtrekongersmøde d. 03. januar 2016. Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og kage i præstegården. Isak læste Grantræet af H.C. Andersen – ikke noget dårligt valg, kunne man fornemme; der var anerkende ansigtsudtryk, en smilen og nikken. Julen blev sunget ud, sange om vinteren blev også foreslået – jo, de nye højskolesangbøger er blevet flittigt brugt.

**2015** blev også året, hvor den store gamle **kirkedørnøgle** kom på museum. Der kunne ikke længere laves ekstra nøgler, og mange havde brug for en – såvel ansatte som bestyrelsesmedlemmer – og det var en stor bremseklovs at skulle forhøre sig om nøglen hver gang, der skulle gøres et eller andet i kirken. Et nyt låsesystem blev installeret i kirke og præstegård til stor lettelse for bestyrelsen.

**2015** blev også året, hvor der blev indkøbt 25 nye **salmebøger**, og det gamle flossede **flag** fik sin afløser.

**2015** blev også et år med **provstesyn**. Det gik meget fint med deltagelse af provst, arkitekt, graver og bestyrelse. Vi fik mange roser, men der var også områder, der skulle tages kærlig hånd om. Det første, som blev påpeget var forgyldning af særkalke, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at pengegaver fra jubilæet går til forgyldning af de 15 mest medtagne bægre. Efterfølgende må der spares op til de øvrige.

**2015** blev også året, hvor "**arbejdslørdag**" blev indført og sikke en debut. Mange meldte sig til definerede opgaver både ude og inde – forplejning var også en del af opgaverne. Pragtfuldt vejr, så energien havde næsten ingen grænser.

**2015** blev også året, hvor bestyrelsen midlertidigt overtog udgivelsen af **kirkebladet**, men er nu igen i præstehænder.

**2015** blev også året, hvor vi fik 2 positive svar på **fondssøgninger**. Grundtvigs Fond tildelte os kr. 5000,- til indkøb af højskolesangbøger. Sparekassen Kronjylland tildelte os kr. 5000,- som støtte til udgivelse af jubilæumsskrift – det var dog på betingelse af, at Valgmenigheden blev kunde. Det var ikke nogen svær beslutning, idet der ind imellem har været tanker om at skifte til et mindre og gerne lokalt pengeinstitut. Således har vi pt. 3 pengeinstitutter: Danske Bank, Sparekassen og Sydbank.

**2015** blev også året, hvor journalist Knud Mogensen, **Randers Amtsavis** satte fokus på Mellerup Valgmenighed og skrev artikler om vores nye præst, om valgmenighedens historie og endelig om jubilæet.

Det skal også nævnes, at der er grupper, som ringer for at høre, om de lige må komme og se kirken og gerne høre lidt om dens historie. Det er dejligt og vigtigt.

**2015** blev året

hvor bestyrelsen **ikke** nåede at få arbejdet med **vedtægtsændringer**

hvor bestyrelsen **ikke** nåede at udarbejde en ny model til beregning af **medlemsbidrag**. Dette punkt var til debat på generalforsamlingen 2015, og det blev godkendt, at medlemsbidraget skal stige.

**Nyansat:** Jonathan Bernt flyttede til Randers primo december og frasagde sig rengøringen i kirken. Tak til Jonathan for indsatsen. Pr. 15. februar har vi i stedet ansat Joan Tange som rengøringsassistent. Et samarbejde den kommende bestyrelse kan glæde sig til.

Der er mange, mange personer, der gør en god indsats for Mellerup Valgmenighed, derfor vil jeg på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle ansatte, til Bjarke Houmann for lån af friskolens lokaler, til Jens Aagaard for at forestå studiekredsen, til Anne-Marie N. M. for at gøre rent i vores lokaler i præstegården, til alle, der mødte op til arbejdslørdag og til revisorerne. Desuden en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Tak for ordet!